

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ιδιαίτερη άνθιση των καταλήψεων και των αυτοδιαχειριζόμενων χώρων ως άμεσο αποτέλεσμα της συνειδητοποίησης μερίδας του κόσμου όσον αφορά το κυρίαρχο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, αλλά και τους τρόπους εναντίωσης σε αυτό. Παράλληλα οι μηχανισμοί του κράτους καλλιεργούν ένα κλίμα φόβου, με στόχο την απονοηματοδότηση των χώρων αυτών. Χώροι οι οποίοι αποτελούν τόπους ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας, μακριά από αρχηγούς, κόμματα και μεσάζοντες, όπου οι συμμετέχοντες αποφασίζουν για τους ίδιους με μέσα τη συζήτηση - συνδιαμόρφωση και την άμεση δημιουργική αντιπαράθεση, χωρίς “γραμμές” και καθοδηγήσεις, αντιτασσόμενοι σε σχέσεις εμπορίου και εξουσίας, προτάσσοντας στην πράξη έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής με τους δικούς τους όρους, όρους αυτοοργάνωσης. Στην πόλη μας υπάρχουν ήδη δυο τέτοιοι χώροι, ο αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος και η κατάληψη αντιβίωση.

Όσοι όμως νοιώθουν την εξουσία τους να αμφισβητείται, χρησιμοποιώντας κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς, εξέφρασαν το μένος τους. Το μένος αυτό εκδηλώθηκε από την πλευρά του κράτους με επιθέσεις σε στέκια και καταλήψεις από τους “προστάτες του πολίτη”, “κύριους” αστυνομικούς, με στοχοποίηση και προσπάθεια ενοχοποίησης των συμμετεχόντων στα στέκια με τη συμβολή δικαστών και εισαγγελέων και τη σπύρωση των χώρων μέσω των “αντικειμενικών” ΜΜΕ. Παράλληλα, από την πλευρά του παρακράτους, το μένος εκφράστηκε με διαφόρων ειδών επιθέσεις, από παρακρατικές και φασιστικές ομάδες, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η σύμπραξη των δύο πλευρών. Έτσι, τον τελευταίο καιρό:

- **Στο Ρέθυμνο:** στις 23.10.2010 το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι που στεγάζεται σε κατειλημμένο χώρο στο ΤΕΙ Ρεθύμνου, δέχεται εμπρηστική επίθεση και καταστρέφεται ολοσχερώς. Η επίθεση συμβαίνει το βράδυ αμέσως μετά την διαδήλωση ενάντια στην σύνοδο των πρυτάνεων.

- **Στην Θεσσαλονίκη:** στις 09.11.2010 το αυτοοργανωμένο πειρατικό ραδιόφωνο Radio Revolt, που στεγάζεται σε κατειλημμένο βαγόνι του ΟΣΕ στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, δέχεται εμπρηστική επίθεση και καταστρέφεται ολοσχερώς. Την επίθεση πραγματοποιεί ομάδα φασιστών με την υποστήριξη της αστυνομίας, η οποία έχει περικυκλώσει το χώρο, με σκοπό να παρέμβει σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά...

- Στις 04.12.2010 στο αναρχικό στέκι ναδίρ, που στεγάζεται στο κατειλημμένο χώρο των φοιτητικών εστιών, εισβάλουν μπάτσοι προκαλώντας ζημιές, αρπάζοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έντυπο αρχειακό υλικό και χρήματα, συλλαμβάνοντας 11 άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στο στέκι. Οι τρεις από τους οποίους παραμένουν προφυλακισμένοι. Οι συλληφθέντες διώκονται με τον τρομονόμο και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες από συμμετοχή σε παράνομες ραδιοφωνικές εκπομπές μέχρι ληστεία.

- **Στα Γιάννενα:** έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν παρόμοιες επιθέσεις και στους δύο χώρους. Όσον αφορά τον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο εκκρεμεί δικαστική υπόθεση, καθώς μετά την πορεία στις 6.12.2009, μπάτσοι εισέβαλλαν στο

χώρο.

Η έξαρση των κρατικών και παρακρατικών αυτών επιθέσεων σε στέκια και συντρόφους σίγουρα δεν είναι τυχαία. Λόγω της οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας που δημιουργήθηκε από τα πάνω, είναι εμφανής μια προσπάθεια εξαναγκασμένης στροφής της κοινωνίας, τόσο προς την αναζήτηση ατομικών, συμφεροντολογικών λύσεων όσο και προς τον συντηρητισμό και τις ακροδεξιές πολιτικές. Η ιδέα της εθνικής ενότητας και “καθαρότητας” χρησιμοποιείται τεχνηέντως από τους εξουσιαστές εις βάρος της λογικής της αλληλεγγύης μεταξύ των εκμεταλευόμενων και της πραγμάτωσης συλλογικών αγώνων.

Έτσι, κατηγορώντας τα αντιστεκόμενα κομμάτια της κοινωνίας, τις διαφορετικές φωνές, τους “κακούς” και “παράνομους” μετανάστες, πραγματοποιείται πιο εύκολα η καλλιέργεια του φόβου και ο αποπροσανατολισμός από τα πραγματικά προβλήματα, ενώ γίνεται πιο δύσκολη η απόδοση ευθυνών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιούνται πριν από μεγάλες κινητοποιήσεις, όπως σ’ αυτήν την περίπτωση η διαδήλωση της 06.12.2010 και η απεργία της 15.12.2010. Η εντατικοποίηση της καταστολής όμως δεν περιλαμβάνει μόνο τα παραπάνω. Την εισπράττουμε επίσης κάθε φορά που μια κάμερα ασφαλείας επιβλέπει την κάθε κίνησή μας, κάθε φορά που επιβάλλονται τρομονόμοι, κάθε φορά που βιώνουμε την κρατική βαρβαρότητα στις πορείες.

Ενάντια σε όλους αυτούς που προσπαθούν να μας καταστείλουν, να μας φιμώσουν, να μας εξουσιάσουν ή να μας περιθωριοποιήσουν, εμείς συνεχίζουμε να βγαίνουμε στο δρόμο και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στα στέκια, τις καταλήψεις και σε όλους όσους στοχοποιούνται επειδή αγωνίζονται.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Τόσο για τις υλικοτεχνικές επισκευές στο radio revolt, όσο και για τα δικαστικά έξοδα των συλληφθέντων του ναδίρ, είναι απαραίτητη η οικονομική συνεισφορά όλων μας, καθώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος κάλυψης των εξόδων.

**Πάρτι οικονομικής ενίσχυσης το Σάββατο 18.12.2010 στις 22:00
στην κατάληψη αντιβίωση.**

