



“**Άλλαξε πάλι ο μήνας, άλλαξε και το χρώμα μου μόλις αντίκρουσα τους λογαριασμούς! Σηκώνω το λογαριασμό της ΔΕΗ και από κάτω βρίσκω το λογαριασμό του νερού, τον σηκώνω κι αυτόν. Σηκώνω το βλέμμα μου και βλέπω το σπιτονοικοκύρη. Χρωστάς δύο νοίκια, μου λέει, και άσε πόσα κοινόχρηστα! Μα τι να κάνω; Το αφεντικό μου έχει να με πληρώσει τέσσερις μήνες. Κρίση, μου είπε, την ώρα που έφευγε για τριημεράκι στη μύκονο...**”

Πόσο παράλογο είναι να έχεις μια στέγη πάνω από το κεφάλι σου; Στη σημερινή εποχή μάλλον είναι. Και γιατί είναι; Γιατί όλες οι ανάγκες και οι επιθυμίες μας στριμώχτηκαν σε τιμοκατάλογο. Πληρώνεις για να φας, πληρώνεις για να έχεις σπίτι, πληρώνεις για να ζεσταθείς, πληρώνεις για να διασκεδάσεις, πληρώνεις για να ζήσεις. Όλη μας η ζωή μια σαιζόν εκπτώσεων και τα θέλω μας στα ψηλότερα ράφια φαντάζοντας άπιαστα.

«Αλλά και τι να κάνεις βρε παιδάκι μου; Αφού έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν», ακούς να λένε όλοι γύρω σου. Βρε μήπως και αλλάζουν; Μήπως αλλάζουν και γίνονται χειρότερα; Και ποιος φταίει για όλα αυτά; Ε, πάντα οι άλλοι προφανώς! Να λοιπόν η πηγή όλων των κακών: οι άλλοι και όχι εσύ. Μα τόσο ανίκανος είσαι που χρειάζεσαι κάποιους για να κουμαντάρουν τη δικιά σου ζωή; Φυσικά και όχι. Επιλογή σου είναι να σε διαφεντεύουν. Κλείνεις τα μάτια στις δυνατότητες που έχεις για να πράξεις διαφορετικά, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν άτομα δίπλα σου που το έχουν ήδη τολμήσει.

Εγκαταλειμμένοι χώροι ξαναζωντανεύουν μέσα από τους ανθρώπους που είτε μένουν είτε δραστηριοποιούνται εκεί. Άτομα που δεν δέχονται αρχηγούς πάνω από τα κεφάλια τους και υπηρέτες στα πόδια τους. Αναπτύσσοντας σχέσεις που ο καθένας σέβεται τις επιθυμίες του άλλου, χωρίς να μεσολαβεί το κέρδος (προσωπικό και οικονομικό) ανάμεσα τους. Μακριά από κόμματα, μεσάζοντες και καθοδηγήσεις, χρησιμοποιώντας το διάλογο και την άμεση αντιπαράθεση.

Ακριβώς λοιπόν, επειδή οι λογικές που προτάσσουν αυτοί οι χώροι έρχονται σε σύγκρουση με τις (παρα-)λογικές του κράτους, το τελευταίο έχει βάλει μπρος την κατασταλτική του μηχανή, με σκοπό να συνθλίψει όλους όσους αντιτάσσονται και προτείνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που το ίδιο επιβάλλει. Πάνω στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν οι εκκενώσεις των καταλήψεων Μαραγκοπούλειο της Πάτρας, το οποίο ανακαταλήφθηκε λίγες μέρες αργότερα, καθώς και του ΠΙΚΠΑ Ηρακλείου στην Κρήτη. Και οι δύο αυτές καταλήψεις υπάγονται στο υπουργείο υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (εδώ γελάμε), το οποίο αντί να φροντίσει να πάρει καμιά γάζα για τα νοσοκομεία, λειτουργεί ως γρανάζι της υπό διάλυση κρατικής μηχανής, εκκελώνοντας κτίρια που είχε αφήσει να σαπίζουν στο πέρασμα του χρόνου.

Στα Γιάννενα υπάρχουν εγκαταλειμμένα κτίρια, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κάλυψη βασικών -και όχι μόνο- αναγκών. Εδώ και δυόμισι χρόνια λειτουργεί η κατάληψη Αντιβίωση. Σε ένα από τα πολλά παρατημένα κτίρια του παλιού νοσοκομείου Χατζηκώστα, το οποίο ήταν πάνω από μία δεκαετία εγκαταλειμμένο, κάποια άτομα αποφάσισαν να του δώσουν ζωή και να μετατρέψουν αυτό το χώρο, από εστία μόλυνσης σε εστία δημιουργίας και έκφρασης. Στην κατάληψη, πέραν του ότι αποτελεί μόνιμη κατοικία αρκετών ατόμων, λαμβάνουν χώρα τόσο πολιτικές διεργασίες-όπως συνελεύσεις ποικίλων θεματικών, συζητήσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις- όσο και δημιουργικές, μέσα από προβολές, συναυλίες, το αυτοοργανωμένο καφενείο της Δευτέρας, την ομάδα κουκλοθεάτρου “κουκουλοθέατρο”, την ομάδα του studio.

Η κατάληψη Αντιβίωση δεν είναι μόνο τα ντουβάρια ενός παλιού νοσοκομείου. Είναι οι άνθρωποι που κινούνται και οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτά. Επειδή όμως οι κινήσεις και οι δραστηριότητές μας γεννιούνται, ξεκινούν και περικλείονται από αυτά τα ντουβάρια, αποτελούν κι αυτά ένα κομμάτι από εμάς.

Σαν μέλη της κατάληψης Αντιβίωσης στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλα τα άτομα -είτε είναι άστεγοι, μετανάστες ή πολιτικά ανήσυχοι άνθρωποι- που επιλέγουν να καταλάβουν ένα άδειο κτίριο για να καλύψουν τις ανάγκες τους, και βρίσκονται, ή πιθανόν να βρεθούν, στο στόχαστρο του κράτους ή του παρακράτους. Γι' αυτό, ως οφείλουμε απέναντι στις ιδέες και τις βλέψεις μας για έναν διαφορετικό κόσμο, θα στεκόμαστε πάντοτε δυναμικά ενάντια σε αυτούς που επιχειρούν να καταστείλουν αυτούς τους χώρους.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ

παπανδρέου & μηλογιάννη - antiviosi.squat.gr

