

Να γεμίσει ο κόσμος καταλήψεις!

Στις 12/9/2012 ένας θίασος αποτελούμενος από ομάδα ΕΚΑΜ, εισαγγελέα και μπάτσους από διάφορες ομάδες (σε κάθε μια εκ των οποίων αντιστοιχεί και ένα γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου) εισβάλλουν με φαντασμαγορικό τρόπο στην κατάληψη Δέλτα στη Θεσσαλονίκη. Χορηγός επικοινωνίας της πομπώδους αυτής υπερπαραγωγής ήταν το κράτος και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ από κοντά σιγόνταραν και οι δημοσιογράφοι των αστικών ΜΜΕ παρέα με τους φασίστες της Χρυσής Αυγής οι οποίοι φιλοξενούνταν ανελλιπώς εκείνες τις μέρες στα τηλεοπτικά.

Η επίθεση αυτή, πασπαλισμένη με μπόλικες φανφάρες περί της «πάταξης της ανομίας» συνοδεύτηκε από καταγραφή και δημοσιοποίηση του γεγονότος από το φακό των «δαιμόνιων ρεπόρτερ» της ελληνικής αστυνομίας. Το γεγονός αυτό δεν ήταν τυχαίο: κινούνταν στη νέα πολιτική της ελληνικής αστυνομίας, που ξεκίνησε από τα μαζικά πογκρόμ κατά των μεταναστών το καλοκαίρι του 2012, και η οποία ορίζει ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούνται με εικόνα από την ίδια την αστυνομία, η οποία θέλει με αυτόν τον τρόπο αφενώς να τις νομιμοποιήσει κοινωνικά, αφετέρου να τρομοκρατήσει τον κόσμο που αντιστέκεται.

Αυτή η ενέργεια δεν αποτέλεσε έκπληξη για εμάς. Ήταν δεδομένο ότι μετά της εξαγγελίες Σαμαρά για «τις κουκούλες που θα βγουν», τα ιδιώνυμα και τις απειλές για κλείσιμο των μέσων αντιπληροφόρησης, τα δημοσιεύματα στον τοπικό και στον ευρείας κυκλοφορίας τύπο για «την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της δημοσίας περιουσίας» και το «πρόβλημα με τις καταλήψεις από αναρχικούς», οι επιθέσεις του κράτους και των δικαστικών αρχών του σε κατειλημμένους χώρους και κοινωνικά στέκια θα κλιμακώνονταν. Πόσο μάλλον σε μία περίοδο όπου η κοινωνική εξαθλίωση εντείνεται, οι στρατιές των ανέργων αυξάνονται και το κράτος φροντίζει επιμελώς για τη θωράκιση και την προστασία (αν όχι την ενδυνάμωση) των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής (παράδειγμα του οποίου αποτελούν τα νέα μέτρα που θα ψηφιστούν στις 26-9-2012) αλλά και της έννοιας της ιδιοκτησίας.

Συνεπίκουρος σε όλη αυτή την επιχείρηση ήταν το τρίτο μέλος της κυβέρνησης «εθνικής ενότητας και σωτηρίας», το αυτοαποκαλούμενο αριστερό κόμμα ΔΗΜΑΡ που για χάρη των καναπέδων της εκτελεστικής εξουσίας έχει συναινέσει με κάθε τρόπο στην αφαιμάξη των χαμηλών στρωμάτων και έχει ταχθεί υπέρ των επιθέσεων σε καταλήψεις. Πιο συγκεκριμένα στις 5/12/2011 (και λίγους μήνες μετά την εισβολή στην κατάληψη Σκαραμαγκά) σε επερώτηση τους στη βουλή, οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, κάνουν λόγο περί της αξιοποίησης από το κράτος του «εγκαταλελειμμένου και ερημωμένου» κτιρίου επί της οδού Πατησίων το οποίο στο παρελθόν αποτελούσε σπίτι της Μαρίας Κάλλας, ενώ τώρα αποτελεί τον κατειλημμένο κοινωνικό χώρο Κατάληψη Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά.

Ως άνθρωποι που προσπαθούμε να μετουσιώσουμε την φαντασίωσή μας για μία ελεύθερη κοινωνία χωρίς καταπίεση σε πραγματικότητα, αρνούμαστε να υποταχθούμε στις κοινωνικές νόρμες εμπορευματοποίησης των ζώων μας (στο βαθμό φυσικά που μας το επιτρέπουν οι καθημερινοί εκβιασμοί που υφιστάμεθα).

Έχουμε επιλέξει συνειδητά εδώ και καιρό να μην πληρώνουμε για την κάλυψη των στεγαστικών, πολιτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών αναγκών μας. Τουναντίον με όπλο μας τις καταλήψεις άδειων, ρημαγμένων και εγκαταλελειμμένων κτιρίων κάνουμε πράξη τα προτάγματά μας και θωρακίζουμε τις αντιστάσεις μας αντιεραρχικά, αυτοοργανωμένα, αντιεμπορευματικά. Δεν θα αρκεστούμε στην ελεημοσύνη της εξουσίας (η οποία αφού μέσω της οικονομίας της σάρωσε τα πάντα πετάει μερικά ψίχουλα για να κάμψει τις κοινωνικές αντιδράσεις πχ έρανοι του ΣΚΑΙ συμφερόντων Αλαφούζου, έρανοι εκκλησίας συμφερόντων παπαδαριού, ΜΚΟ συμφερόντων ξεπλύματος χρήματος, καρπούζια και γάλατα εβαπορέ πολιτικού λαϊκισμού των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής) την οποία άλλωστε και δεν αποδεχόμαστε.

Προσπαθούμε με τα μέσα που διαθέτουμε, να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και για αυτό το λόγο θα είμαστε αλληλέγγυοι σε ανθρώπους που έχουν κάνει τις ίδιες επιλογές και που δέχονται για αυτές την καταστολή του κράτους και των αφεντικών. Ταυτόχρονα διαμηνύουμε ότι θα υπερασπιστούμε με τον πολιτικό λόγο και τις πράξεις μας, αυτές τις επιλογές μας. Δεν θα πληρώνουμε για να ζούμε!

Οι καταλήψεις είναι αγκάθι...

... και η εξουσία για να τις πάρει θα ματώσει



Κατάληψη Αντιβίωση